

## Divali

Zondag 27 oktober

Om 7.30 uur ontbijt, we ontbijten nu bij appartement nr 3, zelf gekocht ontbijt.

Vandaag wordt Paramaribo opnieuw bezocht. Om 09.00 uur is er een taxi gereserveerd, deze zal ons afzetten bij de bank in het centrum. Want ook de kas moet weer gespekt worden.



De sint Petrus Paulus kathedraal wordt bezocht, er is een mis aan de gang en doping waar wij getuige van kunnen zijn. Ook lopen we naar Fort Zeelandia, hier willen we een rondleiding meemaken. Daar aangekomen blijkt dat er geen vrijwilligers beschikbaar zijn voor de rondleiding. Het gebouw wordt open gemaakt en we kunnen onze persoonlijke rondleiding gaan ondernemen.



Ook zien we een oude gevangenis, klein gebouwtje, wat dienst gedaan heeft tot 1996. Onvoorstelbaar.

We doen een drankje bij Zus&Zo, en keren dan met de taxi terug naar Kekemba, waar wij om 12.00 uur zijn. We lunchen bij nr 3 en spenderen de middag aan het zwembad, we typen wat verslagen én relaxen, heerlijk toeven hier.

Om 18.30 uur gaan wij op naar het hindoe lichtjes feest in de straat het Divali feest.

We zien her en der wat kaarsjes branden, maar buiten dat blijft het rustig op straat. Hans informeert bij een Hindoe familie naar de oorsprong van de Divali, het huis is volledig versierd, er branden vele lichtjes in de tuin, en zij nodigen ons spontaan uit om dit feest met hen te vieren.

We krijgen drinken alcoholvrij en meerdere hapjes voorgezet, (geen vlees) die allemaal voortreffelijk smaken.

Super lieve spontane mensen met 2 mooie dochters allen in speciale feestkledij.

Voor hen is Divali een speciale feestdag, zij geven aan blij te zijn dat wij hen op deze dag bezoeken. De vrouw des huizes geeft aan roti voor ons te maken. Wij voelen ons bijna bezwaard, maar zij voelen zich vereerd met ons als gast. Zo speciaal om dit mee te maken.

We praten over het hindoe geloof, en de betekenis van deze speciale feestdag. De overige gasten, waaronder ook een familielid, een tuinman en personeelslid laten zich e.e.a. prima smaken.

Wij maken een groepsfoto en wisselen wat gegevens uit.

Wat een gastvrijheid en wat een bijzonder gezin.

De avond was anders gepland om onze tas in te pakken voor 5 dagen en een gebakken eitje te nemen. Maar Wij keren super tevreden terug naar Kekemba.

Nog een drankje en dan naar bed.

