

Stone island

Vrijdag 25 oktober



Vandaag nemen we afscheid van het resort Pingpe. We verlaten een mooie plek met lieve bijzondere mensen. Na een goed ontbijt zwaaien de kokkinnen ons uit als de taxiboot ons ophaalt.

We gaan op weg voor een reis van zeker 3 uurtjes over water.

Het blijft bijzonder, mooie en ontroerend zelfs om alle bedrijvigheid te zien aan de waterkant. Wat een speciaal bestaan leiden deze bevolkingsgroepen, en de vraag blijft

of zij ondanks de beperkte middelen mindere gelukkig zijn in hun bestaan, dan ons, Westerse mensen.

Ook zien we aardig wat resorts aan de waterkant. We hopen dat de jungle vooralsnog zijn doel zal blijven dienen en dat er geen boomkap zal plaatsvinden.

Het is en blijft een prachtig gebied.

Op naar Atjoni, onderweg komen we vast te zitten op een kei.

Oeps, lastig en onvoorzien. De waterstand is erg laag, dus vele stroomversnellingen hier heeft iedereen last van.

De bootsmannen, Kuutu onze gids én Feo onze lodge eigenaar springen direct in het water, zij proberen de korjaal los te wrikken. Ook vanuit een dorpje komt er een man om te helpen, en uiteindelijk lukt het om de korjaal weer goed in het water te krijgen. We kunnen verder naar Atjoni.

Hier aangekomen zien we Nootje op de kant staan, hij gaat weer met een nieuwe groep de jungle in.

Wij stappen uit en leggen onze bagage in een taxi die klaar staat.

Even eten bij tante Anna, nasi of bami is de keuze, en ook deze smaakt voortreffelijk. Na de lunch op



naar Brownsweg, hier staat Ashraf onze nieuwe gids op ons te wachten. We nemen afscheid van onze gidsen en medereisgenoten, Kuutu en Feo gaan wij vanaf dit punt niet meer zien.

Wij gaan op naar Stone Island, een mooie plek aan het Brokopondo-stuwmeer. We komen aan bij een natuurpark, meerdere eilandjes in een enorm meer met hierin kale dode boomtoppen. Bizar, het lijkt hier zelfs enigszins spookachtig al die grillige versteende boomstammen boven het water uit. Het tropisch hout rot niet onder water door het gebrek aan zuurstof. In dit natuurgebied leven vele vogels en apen, wij zien

er meerdere. Ook zien we goudwinning in dit gebied.

Stone-Island, een schiereiland is de plek waar wij overnachten is idyllisch te noemen. Leuke verblijven aan het meer met hierbij een open keuken. Ashraf heeft de benodigdheden om voor ons een maaltijdsoep te koken, wij zwemmen, kletsen wat en nemen alle informatie tot ons die Ashraf kan vertellen.



In ons programma staat ook een boottocht over het meer vermeld, we varen een uur over het meer, zo apart, overal dode boomtoppen, meerdere eilanden met hierop zeker 350 verschillende vogelsoorten én vele plantensoorten.

Ook zien we goudwinning. Helaas gebeurt dit nog steeds met kwik. En zal er steeds meer natuurschoon vergiftigd worden.

Het gebied is 1200 vierkante kilometer groot, zo ver als wij kunnen kijken alleen maar water met dode boomtoppen, bijna spookachtig te noemen.

Maar ook hier is boomkap. Duikers gaan 40 meter diep om een boom om te zagen. Dit is behoorlijk zwaar werk. Deze boomstammen worden gebruikt voor tuinmeubels vooral voor Duitsland.

We stoppen bij een eiland en spotten de brulapen, ook lopen hier kippen van het resort van Ston Island. Deze worden verkocht aan de Surinamers voor de bbq.

Hierna terug naar Stone Iland, waar Ashraf een pompensoep voor ons zal bereiden.

Heerlijk, een echte maaltijdsoep, die smaakt naar meer.

Als toetje vers fruit Pomelo, Meloen en Cuava.

In de avond gaan we nog een avondwandeling maken, op zoek naar de nachtdieren.

In het pikkedonker zoeken we onze weg, we horen veel geritsel op en langs het pad, maar echt dieren zien lukt ons niet.

Snel naar onze slaapverblijven toe, want om 23.00 uur gaat de stroom uit, waaronder ook de ventilatoren. Een idyllische plek, zo mooi en bijzonder, maar ook enorm vochtig en warm. Dit zal me een benauwd warm nachtje gaan worden.

