

## Ananasgebergte

Woensdag 23 oktober

Om 07.30 uur aan het ontbijt. Onze gids vertelde gisteravond dat hij rond 10.00 uur wilde starten met ons programma. Wij hebben echter in overleg gevraagd of het niet wat eerder kon. Hoe eerder je de activiteiten onderneemt in deze temperaturen, hoe beter.

Nog helemaal niet verteld, maar het is hier warm, erg warm én enorm vochtig. Binnen vaak net zo vochtig als buiten. Je merkt dan ook direct dat gewoon je dingen doen al erg veel energie kost.

Onze reisgenoot had enkele dagen dikke voeten, en zoals bekend mag niemand daar naar kijken, laat staan aan zijn voeten zitten.

Toch, in Suriname is alles anders en jullie geloven het niet, maar de Surinaamse dames mogen wel aan zijn voeten komen.

Nootje had al eerder aangegeven dat hij hem zou helpen, hij kon zijn schoenen bijna niet meer aan, zo opgezwollen waren zijn voeten. Hij had een goedje wat de voeten zou doen slinken, daarbij moesten zijn voeten ook behandeld worden.

Bij Pingpe resort werd er water gekookt, en werden zijn voeten voorzichtig gemasseerd. Wij stonden allen te kijken, wat ons in jaren niet gelukt is, lukt de Surinaamse dames wel. Er werd een goedje op gesmeerd. Daarna met sokken aan naar bed, én jawel hoor, het heeft gewerkt. Een dag later zijn de enkels weer zichtbaar en kan hij zijn schoenen weer dragen.

Voordat we vertrekken is er een Marron gearriveerd die wat van zijn houtsnijwerk bij heeft en wil verkopen. En dit lukt hem natuurlijk bij ons.



Wij stappen om 08.30 uur in de boot en vertrekken eerst richting Djumu, een gezondheidscentrum aan de rivier. Dit is een centrale medische post voor de weide omgeving. Wij nemen hier een kijkje.

We lopen door het dorp Bendekonde, en gaan achter het dorp de jungle in. We zien in eerste instantie weer een aantal kostgrondjes die braak liggen. Langzaam verandert het landschap echt in jungle. We lopen verder en verder de jungle in. We zien weinig dieren, maar wel enorme bomen, lianen, palmen, echt zo mooi, volledig gaan wij op in de natuur. We zien een vogelspin, we zien zijde apen, (zwarte apen met gele handschoentjes) en een enkele vogel.



ons af te houden. Een enkeling heeft toch nog een beet te pakken helaas.

We lopen 1 uur en 15 minuten alsmear dieper en dieper de jungle in. Zo uniek.

Uiteindelijk stoppen we aan de voet van het Ananasgebergte. Deze berg is van Graniet en niet erg hoog, toch moeten we een minuut of 15 steil klimmen om bovenop de berg te komen.

We genieten van het uitzicht, over de jungle. Kei mooi.

Kuutu is ondertussen op ananas jacht, hij wil dat wij deze ananas proeven. En inderdaad over smaak valt te twisten, maar in dit geval echt niet. De wilde ananas is echt enorm lekker én beter van smaak dan de geïmporteerde in Nederland.

We gaan voorzichtig de berg af, voetje voor voetje. Hierna lopen we door de jungle terug naar het dorp Bendekonde, waar een bereide lunch door de dorpsgenoten op ons te wachten staat. Rijst met kool en sardientjes. Smaakt wederom goed.

Hierna stappen we in de korjaal, deze brengt ons naar de overkant van de rivier, naar de Tapawatra Sula (stroomversnelling), waar we gezwommen hebben en genoten hebben van een natuurlijke massage. Heerlijk onszelf laten verwennen. Hier splitst de surinamerivier zich in Gran Rio en de pikin Rio.

Terug in de korjaal varen wij naar Pingpe. We sluiten een heerlijke dag af met een drankje, voordat we aan het diner gaan beginnen.

Onbegrijpelijk hoe de dames hier zo lekker kunnen koken, zonder de hulpmiddelen zoals wij gewend zijn vanuit Nederland. Iedere dag verzorgen zij meerdere maaltijden met weinig middelen, en echt lekker.



In de avond komen de bewoners vanuit Pen Pen, zij gaan een aantal traditionele dansen voor ons uitvoeren. Ook dit is weer een bijzondere ervaring. De groep bestaat voornamelijk uit dames, die in hun traditionele kleding de dansen tonen.

Als afsluiting van deze avond laten de dames hun souvenirs zien, en natuurlijk blijft er ook hier wat aan onze vingers plakken.

We sluiten wederom een prima dag af.

Groetjes.