

Zondag 20 oktober

Vandaag is het zover, dit is onze lucky day. Wij mogen getuige zijn van de terugzetting in de natuur van moeder en baby luiaard. Wij zijn zo blij, maar vooraf gaan we eerst een boottocht maken op de Saramacca rivier. Om 06.30 uur vertrekt de boot, dus de wekker staat extra vroeg. We stappen aan dek en de vaartocht begint. Het is rustig op het water, en ook de dieren laten zich niet direct zien. Na enige tijd wat meer leven in de brouwerij, we sluiten onze vaartocht af nadat we apen hebben gezien, vele vogels waaronder de toekan, en als kers op de taart, wij hebben de zeekoe mogen bewonderen. Zo speciaal dat we dit dier zien, en nog specialer : we hebben hem met de camera ook kunnen vastleggen. Mochten jullie ons niet geloven, zie hier het bewijs.



Na de boottocht gaan we ontbijten, het smaakt prima. Hierna wachten op de luiaard met baby die vrijgelaten worden in de natuur. Om 11.00 uur is het zover. Monique komt met een aantal vrijwilligers naar Bloemendaal. Zij hebben moeder luiaard en baby bij. We stappen met z'n allen aan boord en gaan varen. Bij wat overhangende takken wordt de luiaard met baby vrijgelaten, zo speciaal, zo bijzonder, er worden zelfs traantjes gelaten. Dit is "once in a lifetime", dit pikken wij mooi mee. Zeer blij en dankbaar zijn wij.

Terug naar Bloemendaal, waar we nog snel een duik nemen in het zwembad. Daarna is het spullen pakken, afscheid nemen en op naar Paramaribo. We worden gebracht naar La petite Maison.

We drinken even wat achter op het terras en raken aan de klets, heerlijke momenten.

We besluiten op zoek te gaan naar een plek om wat te eten en drinken.

We lopen via het onafhankelijkheidsplein naar Ford Zeelandia. Daarna door naar de Palmentuin.

We genieten en kijken volop rond naar de mensen hier aanwezig.

We gaan verder en komen terecht bij Zus&Zo. Hoe bijzonder, hier is een avond voor pink ribbon, het goede doel voor o.a. Borstkanker.

Muziek, theater, dans,

Wij besluiten hier te blijven, kopen pennen, kaartjes, en buttons. Het is een memorabel moment, we proosten op het leven

We gaan terug naar ons hotel.

Douchen, spullen oppakken, morgen voor 5 dagen de binnenlanden in. Ook dat zal weer bijzonder worden.

