

Natuurreis



Deze 15-daagse reis hebben we samengesteld voor een stel dat op zoek was naar een natuurbeleving. Kosten : € 1425,- p.p. (excl. ticket)

Dit schreven onze gasten over deze reis :

Ik moet zeggen de hele reis liep zo soepel, logistiek zat het goed in elkaar en we hebben veel gereisd maar in een prima volgorde en met rustmomenten ertussen zodat je niet constant onderweg bent. Bigi Pan was geweldig, zelfs voor mensen die niets met vogels hebben, Bloemendaal heerlijk relaxed, bij Isadou ons eerste oerwoud gevoel en toch wel ons hoogtepunt de Gran Rio Tour, beschreven in het reisblad Columbus als " voorbij het point of no return" zover mogelijk het Surinaamse binnenland in. Dit is echt een geweldige ervaring vanaf het moment dat je het vliegtuigje instapt back to basic met een goede verzorging erbij.

Een ervaring om nooit te vergeten met als topgids Sensie. Zeker boeken als je ooit die kant opgaat.

Marijke en Edward bedankt voor de goede zorgen en een perfect georganiseerde reis. Suriname tot ziens.

Dag 1 : Aankomst in Suriname :

Bij aankomst op de luchthaven van Suriname, de Johan Adolf Pengel International Airport, staat Erwin onze chauffeur klaar om je naar jouw accommodatie in Paramaribo te brengen. Erwin kun je onderweg van alles vragen, hij vertelt graag. Mocht je nog langs een afhaal Chinees willen gaan of wat geld willen pinnen, dat kan allemaal. Je wordt opgevangen door gastvrouw Jasodra van het kleine, gezellige guesthouse Amice. Dit guesthouse ligt in een rustige wijk net buiten de stad. Hier kun je heerlijk bijkomen van je reis



Dag 2 : Stadstour



Na een heerlijk ontbijt komt onze gids je ophalen voor een lekker fietstochtje door de stad. (kan ook per auto) Deze citytour brengt je langs de prachtige historische locaties van de stad waarbij je langs de grootste volledig uit hout bestaande Kathedraal komt, maar ook langs het onafhankelijkheidsplein en de Synagoge gaat. Onderweg krijg je uitleg van onze vakkundige gids over de historie van

Paramaribo, het slavernijverleden en de verschillende geloven en culturen

Dag 3 : Koffie en apen bij Plantage Peperpot

We ontmoeten onze gids Sharaf 's ochtends bij de fietsverhuur en fietsen een klein stukje door de stad naar de Suriname Rivier, deze steken we over, we varen met een tentboot/korjaal naar Meerzorg vanaf de Waterkant. Hier begint de fietstocht die deels over zandwegen gaat. Het eerste stuk gaat over de nieuwe



weg die aangelegd is door de komst van de Wijdenboschbrug over de Suriname Rivier. We fietsen richting de brug en slaan enkele meters voor de brug een zandweg in richting plantage Peperpot. Onderweg passeren we woonhuizen van voornamelijk Javanen en Hindoestanen. Dichter bij de plantage zijn oude koffie- en cacaobomen te zien. Bij plantage Peperpot aangekomen is bezichtigen we het terrein van de oude fabriek en krijgen we uitleg over deze oude koffieplantage. Peperpot is een prachtig



natuurgebied waar veel apen leven, die zien we dan ook boven ons hoofd springen terwijl we fietsen Op de terugweg fietsen we weer door woongebied naar onze lunch in Meerzorg, roti : heerlijk !! Na de lunch fietsen we naar de boot voor de oversteek terug naar Paramaribo. Een fietstocht naar plantage Peperpot is een prachtige mix van historie en natuur en een aangename gastvrije

ontmoeting met de Javaanse en Hindoestaanse bewoners.

Dag 4 en 5 : Vogelreservaat : Nickerie, prachtige vogels en een modderbad



We verlaten Paramaribo en rijden naar het westen, naar de tweede stad van Suriname : Nieuw Nickerie. Onderweg rijd je langs de uitgestrekte rijstpolders en via het cocos-district Coronie met wuivende palmen langs de weg, kom je aan in Nickerie : een overwegend Hindoestaans stadje met ongeveer 8000 inwoners. We gaan vogelspotten in het

natuurreservaat : Bigi Pan. We stappen over in een boot en varen het Mangrovebos in. Hier is een enorme diversiteit aan vogels die hier komen rusten tijdens hun trektocht. Veel steltlopers, reigers, maar ook roofvogels en spechten voelen zich hier helemaal thuis. Met wat geluk kom je ook rode ibissen tegen die door het eten van krabbetjes en garnalen die prachtig donkerrood van kleur zijn. Regelmatig worden er ook kleine kaaimannen gespot. Je verblijft hier in het reservaat Bigi Pan in een echte vissershut OP het water ! Geniet van de ondergaande zon !

Hier zul je wakker worden zoals je nergens wakker wordt, op het water, met veel vogels en natuur om je heen !



Dag 6 t/m 10 : Gran Rio



Vandaag vertrekken we om een echte expeditie naar de jungle te doen ! Dit is een prachtige expeditie naar het ongerepte Amazone-regenwoud, over de rivier de Gran Rio.

De tour begint met een vlucht van een uur naar Jungle Lodge Awarradam, die ons een prachtig uitzicht biedt over het ongerepte tropische regenwoud van Suriname.

Vanuit Jungle Lodge Awarradam varen we per kano naar het basiskamp, onderweg passeren we tal van spectaculaire stroomversnellingen. De mooie en stoere jungle-tochten die we de komende 2 dagen maken worden enorm beloond met een adembenemend panorama over het Amazone-regenwoud. Tijdens deze tour, ver weg van de bewoonde wereld, genieten we ten volle van de overweldigende flora en fauna. Zo zien we apen en ara's, insecten en vlinders, veel enorme bomen en we leren over hoe het bos gebruikt wordt. We overnachten in hangmatten, omringd door de geluiden van de jungle. Dit is een bijzondere belevenis die je niet snel vergeet.



De laatste nacht brengen we door in Jungle Lodge Awaradam, waar we ons opmaken voor de terugreis per vliegtuig naar Paramaribo. Dit is met recht het hoogtepunt van onze reis te noemen.

Dag 11 : Brulapen en watervallen bij Brownsberg!



Vandaag gaan we weer de natuur in : we gaan Brownsberg natuurreservaat bezoeken. Dit ligt op ongeveer drie uur rijden van Paramaribo. Dit natuurreservaat maakt deel uit van het Amazonegebied waar niet gejaagd wordt, er is ook geen bewoning op de Brownsberg waardoor het een bijzonder gebied gebleven is. In de vrije natuur zien we behalve verschillende diersoorten ook tal van bijzondere bomen en planten.

De gids vertelt onderweg het verhaal van energie- en bauxietwinning en het verhaal van de transmigratiedorpen die je passeert. Maar de gids heeft natuurlijk ook veel verhalen over de dieren die hier leven. Na een wandeling de berg af, wacht een verkoelende waterval op je, een heerlijke natuurlijke douche. Vervolgens loop je weer omhoog.

Na een leuke, actieve dag op Brownsberg rijden we naar Stone Island waar we overnachten in een lodge. Hier kun je gaan zwemmen, mooie wandelingen maken of lekker relaxen in een hangmat.



Dag 12,13,14 Palulu camping



Na het ontbijt maken we een vaartocht op het stuwmeer, na de lunch verlaten we Ston island en vertrekken we naar Palulu camping. Dit is een kleine eco-camping voor kampeersers die van natuur en rust houden. Je kunt hier kamperen in een tent (inclusief alle kampeerspullen) of slapen in een hangmat of overnachten in 1 van de 2 lodges.

Naast kamperen zijn er nog tal van bezienswaardigheden zoals de oude spoorbaan en het verlaten treinstation, een Inheemse pottenbakkerij, Creoolse winti (spirituele)-oorden en Vlindertuin. Vanzelfsprekend kun je ook hier een boswandeling maken door dit bijzondere natuurgebied en genieten van al het moois wat de natuur te bieden heeft.



Dag 15 : Retour Amsterdam



Vandaag brengt onze chauffeur je terug naar Zanderij, dit is een kwartiertje rijden vanaf Palulu camping ! De chauffeur zal keurig op tijd klaarstaan om jullie naar het internationale vliegveld te brengen.