

Cultuurreis



Deze 16-daagse reis hebben we samengesteld voor een stel dat op zoek was naar een actieve reis met veel cultuur. Deze reis heeft 2 trips naar het binnenland. Kosten : € 2248,- p.p. (excl. ticket)

Dit schreven onze gasten over deze reis :

De ticket naar Suriname hadden we al een tijdje binnen, maar voor de rest was er nog niets geregeld. Een maand van tevoren kwamen we de site van Edward en Marijke tegen. TravelSuriname is er rijkelijk in geslaagd onze reis naar Suriname tot een onvergetelijke reis te maken. De diversiteit van tours en met de name de opbouw van de reis hebben wij enorm gewaardeerd. Het team in Suriname bestaat uit professionele gidsen en chauffeur. Fijn om zo warm onthaald te worden in een land waar we toch zoveel mee delen.

Veel dank jullie allemaal, en wie weet tot ziens!!

Dag 1 : Aankomst in Suriname :



Bij aankomst op de luchthaven van Suriname, de Johan Adolf Pengel International Airport, staat Erwin onze chauffeur klaar om je naar jouw accommodatie in Paramaribo te brengen. Erwin kun je onderweg van alles vragen, hij vertelt graag. Mocht je nog langs een afhaal Chinees willen gaan of wat geld willen pinnen, dat kan allemaal. Je wordt direct gebracht naar hotel Torarica, het hotel van Paramaribo, aan de rivier, midden in de stad.

Dag 2 : Stadstour

Na een heerlijk ontbijt komt onze gids je ophalen voor een lekker fietstochtje door de stad. (kan ook per auto) Deze citytour brengt je langs de prachtige historische locaties van de stad waarbij je langs de grootste volledig uit hout bestaande Kathedraal komt, maar ook langs het onafhankelijkheidsplein en de Synagoge gaat. Onderweg krijg je uitleg van onze vakkundige gids over de historie van Paramaribo, het slavernijverleden en de verschillende geloven en culturen.



Dag 3,4,5,6 : fietsen door de plantages

Vandaag gaan we onze fietsen ophalen in het centrum van Paramaribo. Hier krijgen we gedegen Hollandse fietsen met fietstassen en een routeboekje. Tijdens deze fietstocht komen we langs de oude plantages, woonwijken en landbouwgronden. Er wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van het gebied en haar plantages. Ook krijg je een beeld van de woon- en leefgewoontes van de verschillende bevolkingsgroepen van het district



Dag 3

De eerste dag fietsen we vanuit het centrum van Paramaribo naar de aanmeersteiger "Platte Brug". Je steekt de Suriname rivier over naar de plaatst Meerzorg. Vanuit hier fiets je naar de oude Koffie en Cacao Plantage



Peperpot. Peperpot is niet alleen een oude verlaten plantages, maar is ook een natuurpark. Er bestaat de mogelijkheid om verschillende vogels- en apensoorten te zien. Na het verlaten van Peperpot, fiets je langs de woonwijken van voornamelijk Hindoestane en Javanen, naar Nieuw Amsterdam. Je verblijft in Nieuw Amsterdam bij

het kleinschalige complex " Bastion". Nadat je bent ingecheckt, kun je een bezoek brengen aan het openluchtmuseum en ook de omgeving verkennen. Er zijn vele kleine visverwerkingsbedrijfjes op Nieuw Amsterdam, zoals visrokerijen. Eind van de dag kun je genieten van de zonsondergang op de pier.

Dag 4

Na een goed ontbijt fietsen we naar de achterkant van het fort, waar je een boot kunt nemen om over te steken naar Rust & Werk. Plantage Mariënborg waar het suikerverleden van Suriname in de oude verlaten suikerfabriek tot leven komt. Vervolgens steek je met een bootje de Commewijne Rivier over naar plantage Frederiksdorp. Op deze, nu geheel gerestaureerde, oude koffieplantage en oude politiepost kun je een drankje nuttigen. Je kunt doorfietsen langs Mariënbosch naar Kroonenburg om vervolgens weer de Commewijne Rivier over te steken naar Alkmaar. Vanuit Alkmaar fiets je langs plantage Tamanredjo, een dorp met voornamelijk Javanen, naar Hotel "de Plantage".

Dag 5



Een rustdag op "De Plantage". Lekker genieten van de rust bij uw huisje en bij het zwembad. Wanneer je zin hebt, kun je in de ochtenduren meegaan op een boswandeling of gaan vogelspotten.

Dag 6

Vanuit 'De Plantage' fiets je in je eigen tempo terug naar Paramaribo . Je komt weer langs Peperpot. Je fietst vervolgens naar Meerzorg. Dit was vroeger een suikerriet plantage. Op Meerzorg wonen voornamelijk Hindoestanen en er zijn vele zakepanden langs de grote weg : Meerzorg is de toegangspoort naar Paramaribo. Hier kun je met een tentbootje oversteken naar de Waterkant bij Paramaribo.

Dag 7 : Rustdag

Vandaag een rustdag, even de tijd om bij te komen van de fietstocht. Je kunt ervoor kiezen om lekker te luieren bij het zwembad maar je kunt er ook op uit gaan en een bezoek brengen aan bijvoorbeeld Fort Zeelandia

Dag 8 t/m 11 : Danpaati - op bezoek bij de Marrons

Dag 8

De trip naar de Danpaati River Lodge begint al vroeg in de ochtend wanneer je wordt opgehaald door een bus met airconditioning die je naar Atjoni zal brengen. Vanuit Paramaribo duurt het een uur of 3 (incl. een hapje eten en sanitaire stops) voordat je arriveert op Atjoni. Daar staat een gemotoriseerde korjaal te wachten die je in ongeveer 2 ½ uur naar Danpaati River Lodge brengt. Aangekomen op Danpaati heet de lodgemanager je van harte welkom en bespreekt, onder genot van een koel drankje, het programma voor de komende 3 dagen. Hierna kun je genieten van een overheerlijke lokale lunch. Eén van de medewerkers begeleidt je daarna naar je cabin, waar je de tijd krijgt om uit te pakken, op te frissen en uit te rusten. Als je uitgerust bent kun je een rondleiding op het eiland krijgen of zelf op onderzoek uit gaan. In de late middag varen we naar een "natuurlijke jacuzzi" (de Sula's) , om te zwemmen en genieten. Om 20:00 uur wordt het diner geserveerd, bestaande uit een combinatie van lokale gerechten met westerse invloeden. Hierna kun je op je balkon of in de sfeervolle bar/lounge onder het genot van een drankje kennis maken met de fascinerende oerwoudgeluiden. Voor ons is dit altijd het favoriete moment van de dag.



Dag 9



Na een heerlijk ontbijt is het tijd om de omgeving van Danpaati verkennen. De ervaren gids neemt je mee voor een dorpswandeling in het dorpje Dan, waar je kennis maakt met de unieke manier van leven van de lokale bevolking en hun traditionele gewoontes en gebruiken die hun voorouders meebrachten uit Afrika. Terug van de dorpswandeling heb je na een overheerlijke lunch de tijd om te zwemmen, relaxen of additionele tours te boeken. In de avond na het diner staat een spannend avontuur op het programma, de Kaaimannentour. Je kunt genieten (bij een onbewolkte avond) van een prachtige sterrenhemel en de stilte van de Amazone regenwoud, terwijl de bootman met jou op zoek gaat naar kaaimannen en nacht zwaluwen.

Dag 10

Vandaag staat er na het ontbijt een stevige boswandeling op het programma. Tijdens deze wandeling maak je kennis met traditionele en medicinale bomen en planten en kom je met een beetje geluk een paar exotische dieren en insecten tegen. Rond 12:00 ben je terug op Danpaati waar een heerlijke lunch op je wacht. Later op de avond, na het diner, kun je genieten van een speciaal cultureel dansoptreden. Traditionele dansen zoals de Seketi, Awasa en Bandamba zullen worden uitgevoerd. De gids zal de betekenis van deze dansen uitleggen.



Dag 11

Heerlijk zwemmen, kajakken, genieten van de natuur of gewoon lekker uitrusten in een hangmat, kun je allemaal doen op de laatste dag op het eiland. Dat mag je helemaal zelf bepalen.. De bootman brengt je dan per gemotoriseerde korjaal terug naar Atjoni. Hiervandaan rijden we met de bus naar Paramaribo.

Dag 12,13,14,15 :



Palumeu



Dag 12

Je vliegt vanaf het lokale vliegveld Zorg en Hoop naar de airstrip bij het indianendorp Palumeu, op zo'n 75 minuten vliegen ten zuiden van Paramaribo. Bij aankomst word je ontvangen door onze medewerkers. Palumeu heeft dezelfde naam als het ernaast liggende dorpje van de Trio en Wajana indianen. Na het inchecken nemen we je mee naar het mooie Palawa eiland voor een picknick/lunch. Daarna kun je hier heerlijk zwemmen in het koele rivierwater. In de namiddag bezoeken we, met onze gids, het indianendorp Palumeu. Wij bezoeken een aantal families in het dorp en je maakt kennis met de huidige leefwijze en de kunstnijverheid van deze alleroudste bewoners van het Amazone woud. Je zult al gauw de ecouitgangspunten van herkennen. Onze medewerkers zijn deskundige Trio en Wajana indianen. De jungle lodges zijn gebouwd in traditionele stijl, de frisse avonden maken een airconditioning of een ventilator overbodig, maar je geniet wel van het comfort van een klamboe. Voor de sfeervolle verlichting wordt gebruik gemaakt van zonne-energie en de maaltijden worden op houtvuur bereid met voornamelijk Surinaamse in

grediënten. Na het avondeten vertelt de gids meer over de oudste bewoners van het Amazonewoud, de indianen.

Dag 13 Wellicht was de roep van brulapen jouw natuurlijke wekker. Vandaag maak je kennis met het tropisch regenwoud. Nog voor zonsopgang varen wij de rivier af en doen de motor uit om in alle stilte het ontwaken van de natuur te ervaren en om te zoeken een mooie plek voor ons ontbijt. Wij vervolgen onze tocht naar het startpunt van het bospad naar Potihill, een granieten heuvel die je aan het eind van de boswandeling op kunt gaan. Tijdens de korjaaltocht over de Tapanahony rivier en de wandeling zullen we zeker verschillende vogels zien zoals overvliegende ara's of papagaaien en toekans en misschien ook apen of een otter. Op de top van de Potihill wordt je beloond met een geweldig uitzicht over het oerwoud. De lunch wordt geserveerd te Palumeu.

's Middags geeft een ervaren schutter je les in het schieten met pijl en boog. Het ziet er eenvoudig uit, maar een doel raken blijkt een hele kunst. In de late middag bij zonsondergang, lopen wij nabij de lodge een bospad af op zoek naar vogels en kaaimannen. Na het avondeten geeft de gids je meer informatie over de unieke flora en fauna van het Amazone regenwoud.

Dag 14

Na het ontbijt brengen wij je per korjaal naar de Mabukawatervallen voor een dag heerlijk relaxen. Je kunt zwemmen in de rivier, genieten van een natuurlijke massage in de waterval en lekker luieren in een hangmat. Voor de actievelingen is er een boswandeling door de jungle met informatie over bomen, planten en dieren. De omgeving zal eraan meewerken dat u de barbecue lunch niet licht zult vergeten. In de late middag bij zonsondergang varen wij terug naar de jungle lodge. Na het avondeten neemt onze gids je mee voor een tocht over de rivier om te genieten van de nachtelijke oerwoudgeluiden.

Dag 15

In de vroege ochtend in de schemering, drijven wij een stukje de rivier af met de boot en genieten we van alle ochtend- oerwoudgeluiden. Na het ontbijt maken we een uitgebreide dorpswandeling. Onderweg kun je traditionele, handgemaakte kunstnijverheid kopen. Na de lunch vertrekken we terug naar Paramaribo.

Dag 16 : Retour Amsterdam



Vandaag brengt onze chauffeur je terug naar Zanderij. De terugvlucht is altijd 's nachts, dus je hoeft je niet te haasten, je vertrekt pas in de middag. De chauffeur zal keurig op tijd klaarstaan om jullie naar het internationale vliegveld te brengen.